

## **Formandens beretning til Danafrika kulturklubs generalforsamling fredag den 27. april 2007**

I 2006 har Danafrika Kulturklub brugt meget energi på at få aktiviteterne i klubbens nye lokaler til at fungere.

Vi har holdt Åbent Hus, hvor Basiru Suso kom og spillede kora-musik for os.

Det har været en stor succes med lektiecaféen, hvor frivillige lektiehjælpere har været i gang med at hjælpe med både dansk, engelsk, fransk, matematik og også vejledt i at skrive større opgaver.

Det er især børn, der har haft glæde af lektiehjælpen.

Der har dog også været voksne, der har fået hjælp til at forstå breve fra f.eks. kommune, fagforening, feriepenge, hvorefter der er blevet svaret på breve i fællesskab, da det kan være meget svært at forstå det danske sprog og ligeledes formulere det svar, som man gerne vil.

4 medlemmer af bestyrelsen var i januar 2006 på 3 ugers rejse til Guinea, hvor vi rejste rundt og besøgte vores samarbejdspartnere og vi var bl.a. med til at plante ananas, bananer og cassava i en nystartet frugtplantage i en lille landsby.

Danafrika Kulturklub har også i 2006 deltaget i Frederiksberg Kommunes Integrationsdag, København Kommunes Internationale dag og Couleur Café festival i Fælledparken.

Vi har med hjælp fra Genbrug til Syd ( Mellemføleligt Samvirke) sendt en container med hospitalsudstyr til Psykiatrisk afdeling på Donka Hospital i Conakry i Guinea. Efter meget lang tids arbejde med at få alle papirer godkendt i Conakry, lykkedes det os at få containeren frikendt for told. Da havde containeren stået for længe i havnen og vi skyldte 5000 kr. i havneleje, som måtte betales for at få den ud af havnen. Genbrug til Syd var så flinke at hjælpe os med at betale de ekstra udgifter.

Vi har holdt dansk – afrikansk julearrangement i Det Blå Hus med danske julenisser, der havde børn og voksne med på en musikalsk julesang-rejse rundt om juletræet med musikinstrumenter og grødskeer og afrikanske musikere fra Guinea, der spillede på djembetrommer og dansede afrikanske danse sammen med os.

Vi sluttede året med at holde nytårsfest sammen. Det var rigtig festligt og der var mange der havde været i gang med at lave forskellige afrikanske retter til alle.

Gitte Frandsen  
Formand